



## Midsommarfest på klubbholmen Skäret år 1954

Varje år på midsommarafton ordnades fest på klubbholmen. Arrangörer var OMBK och det praktiska arbetet sköttes av en utsedd tvåmannagrupp, ny för varje år. Min pappa Rune Augustsson samt Gustav Persson hade detta ansvar år 1954. Festen var öppen för allmänheten. Transport skedde från Oxelöviken med Folke Petterssons fiskebåt givetvis med en tändkulemotor. Jag minns att Folke åkte tur och retur hela eftermiddagen och till mitt på natten med besökare. En symbolisk summa betalades för transporten, för att täcka bränslekostnaden.

Ingen entréavgift behövde erläggas på festen och den var därför mycket välbesökt. Besökarna kunde förlusta sig med allehanda aktiviteter.

Levande musik fanns på dansbanan, jag kommer ihåg att dansbiljetter såldes för 25 öre st.

Skjutbana med salongsgevär hade byggts upp, den bemannades av "Fibben" som hade hyrts in från Folkets Park där han vanligtvis skötte skjutbanan på helgerna. Namnet "Fibben" kom av att han sålde veckotidningen FIB, Folket i Bild, en på den tiden seriös tidning.

Kaffe, öl och smörgås kunde köpas, som damerna i klubben ordnat.

Tombolahjul med vinster fanns givetvis.

Dans kring midsommarstången, med lekar på eftermiddagen, hörde naturligtvis till som ett traditionellt inslag.

Ballonger till barnen fanns också, dessa blåstes upp från en gastub som hanterades av Ivan Svanholm, vi barn var helt betagna av detta skådespel när ballongen fylldes med gas. Godis kunde köpas, pengar skaffade vi barn genom att samla tomglas och panta.

Som jag minns det var dessa fester helt befriade från bråk eller slagsmål, trots att brända drycker konsumerades, det var ju midsommarafton. Jag kan inte minnas, hur länge dessa midsommarfester anordnades på Skäret, kanske till Järnverket behövde marken och Skäret fick överges, troligtvis i slutet på 50-talet.



Eje Augustsson, Medlem 42